

Stichting

# KOINONOYNTES/COMMUNICANTES

καὶ χρεῖως τῶν ἀγίων κοινονοῦντες (Rom XII, 13)

Patron / Beschermheer / Schirmherr  
His Emin. Bernardus Card Alfrink



Faber Str. 7  
Nijmegen 6805

 National: 080 55 39 00  
Internat.: + 31 80 55 39 00

Postal Giro / CCP } Arnhem 22.579 12  
Postrek. / PSchKto }

K O I N O N O Y N T E S  
C O M M U N I C A N T E S

w a t i s d a t ?

In Nijmegen is de Stichting KOINONOYNTES/COMMUNICANTES gevestigd, en U hebt daar vast nog nooit van gehoord.

Daarom nemen wij de gelegenheid te baat U iets te vertellen over deze kleine stichting, die gelooft zich met belangrijke zaken bezig te houden. Zaken waar christenen mee te maken hebben.

De naam van de stichting drukt al iets uit van de doelstelling: het hand in hand gaan van christenen, waar ter wereld die ook leven.

De Bijbel leert (Rom. XII, 13) dat de gelovige aanvaarding van Christus ook erkenning, aanvaarding van de mensen die eveneens in Hem geloven inhoudt. Christenen zijn iets aan elkaar verplicht. Er dient onder hen sprake te zijn van gemeenschap. Ze staan niet vrijblijvend tegenover elkaar.

De Stichting KOINONOYNTES/COMMUNICANTES stelt zich op basis van dat gegeven tot taak om - binnen het bescheiden bereik van haar mogelijkheden - iets aan die "gemeenschap" bij te dragen.

Dat doen wij op twee manieren:

- We proberen de mensen bewust te maken van die onderlinge verbondenheid van alle christenen. We willen het begrip voor de uit die verbondenheid voortkomende rechten en plichten verbreden.
- "Gemeenschap" ontwikkel je via de wegen van persoonlijk contact, uitwisseling van ideeën, vooral waar het de geloofsbezinning betreft, en heel praktische samenwerking met christelijke gemeenschappen.

Nu is het duidelijk, dat in een wereld, waar allerlei communicatiekanalen openstaan, de behoefte aan een stichting als de onze niet zo evident is. Onze stichting richt haar aandacht dan ook vooral op christengemeenschappen, voor wie de communicatie niet zo vanzelfsprekend is. Het gaat ons om geïsoleerde christengemeenschappen, ongeacht de vraag wat dan de oorzaak van het isolement is. Het lijkt wel duidelijk, dat men zulke groepen eerder vindt in landen, waar de regeringsvorm niet blaakt van democratische gezindheid. Zulke landen zijn er nog maar al te veel.

De bedoeling is - en zij wordt feitelijk al enige jaren in daden omgezet - dat door persoonlijke contacten intenser met geïsoleerde gemeenschappen wordt gecommuniceerd. Daartoe bezoeken we van tijd tot tijd de gemeenschappen, waar die te vinden zijn. De ervaring is, dat zulke bezoeken, het ontvangen van informatie, het ondervinden van echte belangstelling, door geïsoleerde christengemeenschappen als bemoediging en echte steun worden gewaardeerd.

In die contacten steekt een stuk geloofsbezinning. Het goede verstaan van de heilsboodschap ontwikkelt zich immers in hoofd en hart van hen die geloven, en in de omstandigheden, waaronder zij dat doen. Je moet elkaar beluisteren, elkaar bevragen, leren van elkaar.

De christengemeenschappen, die niet alleen geïsoleerd zijn, maar ook gehinderd worden in het beleven van hun geloof, in de opvoeding van hun kinderen, in de voeding van hun geest, zijn gebaat met de communicatietechnieken van onze tijd: soms kun je ze boeken en tijdschriften bezorgen, soms kun je ze overzichten sturen van het leven van de kerken elders, soms kun je ze bereiken via de radio. De kunst is, te zoeken naar de goede methode en naar de goede middelen om het isolement te doorbreken. Dat proberen we dan ook te doen.

Dat is nu eens een schoolvoorbeeld van een vage stichting, zult U zeggen. Het werkterrein lijkt heel de wereld te zijn. Dat klopt. Het lijkt een zekere geheimzinnigheid te hebben, als het om geïsoleerde christenen in dictaturen gaat. Ook dat zullen we niet ontkennen. In zoverre de stichting actief is in bijv. oosteuropese landen, loopt ze een aardige kans in het rechtse vaarwater van subversieve anticommunistische, elke ontspanning bedreigende clubs terecht te komen. Die reactie kunnen we ons voorstellen.

DAAROM STELLEN WE ONS VOOR.

De stichting is als onafhankelijke rechtspersoon nog jong, de ervaringen zijn beperkt, de doelstellingen verstrekkend. Maar een feit is, dat een zo open mogelijk contact te houden met christenen, die naar zulk een contact verlangen, onvermijdelijk een zaak van discretie is. We willen proberen die noodzakelijke discretie te combineren met de grootst mogelijke openheid. Vandaar dit stencil.

En als U meer wilt weten: Stichting KOINONOYNTES/COMMUNICANTES, Faberstr. 7, Nijmegen 6805, is ons adres. Tel.: 080 55.39.00. Het nummer van onze postrekening luidt: 22.579.12.

Bestuurders zijn: Dr Th. C. M. van Montfoort, voorz.; Drs J. D. Bakker, secr. en wnd penningm.; A. H. Oostveen.

sept. 1974