

Dankbare herinnering aan

PATER DRS. JAN DANIEL BAKKER

priester van de congregatie van het
heilig Sacrament.

Geboren te Waarland 22 juli 1914
geprofest op 8 december 1934
priester gewijd op 18 februari 1940
gestorven te Nijmegen 23 april 1982
en begraven op het kloosterkerkhof op
28 april 1982.

—

„Een strijder voor de verdrukten”. Zo zou je hem kunnen typeren. Daarom stond hij ook vaak alleen, omdat een rechtvaardigheidsgevoel als dat van hem, door weinigen gevolgd kon worden. Op zijn eigen wijze droeg hij de kerk als gemeenschap van gelovigen, een warm hart toe. Vele publikaties ver raadden zijn sympathie voor de christenen in de Oostbloklanden. De initiatieven die hij voor hen ontplooidde zijn te talrijk om hier te vermelden, maar waren voor hem leven-vullend. Nauwgezet en met grote plichtsbetrachting deed hij zijn werk voor de literatuurvoorziening van de theologische centra. Zijn liefde voor de vervolgte christenen gaf hem de impuls om dit werk ook naar hen uit te breiden. Zijn inzet bracht hem er toe

om met gevaar voor eigen leven, deze christengemeenschappen persoonlijk te leren kennen. Op deze wijze maakte hij vele vrienden die hij tot het einde van zijn leven trouw is gebleven.

Hij had zorg voor de kerk van Nederland omdat deze in zijn ogen teveel op zichzelf gericht was en te weinig oog had voor de vragen en belangen van de grote wereld-kerk. Deze zorg heeft hij niet geschroomd uit te spreken bij de hogere kerkelijke instanties.

Zijn hele leven als priester lijkt gestaan te hebben in het teken van de zorg voor de vervolgd. Zo startte hij zijn priesterleven in het verzet van de tweede wereldoorlog en zo mogen wij zijn initiatieven voor de christenen in de oost-europese landen verstaan.

Wij vertrouwen erop dat de Heer, die zelf vervolgd werd, dit leven van hem aanvaarden mag als een persoonlijk antwoord op Zijn zelfgave aan het kruis. Dat de Heer hem late delen in Zijn heerlijkheid.

De congregatie van het heilig Sacrament en de familie Bakker danken U voor Uw vriendschap en zorg voor pater Jan Daniël Bakker en waarden Uw belangstelling en deelneming bij zijn overlijden en begrafenis.