

8 augustus 1961

R.P. Odilius Wap O.F.M.Cap
K. W. I.
Taman Tjut Mutiah 10
D j a k a r t a II - 14
Djawa Barat

Zeer Eerwaarde Pater Wap,

Sinds enige tijd ben ik bezig en op verzoek van Pater Baptista O.F.M.Cap, Overste van de Capucijnen in Litauen (die van daar naar Nederland is teruggekeerd, omdat hij er niets meer kon uitrichten) te trachten om aan een zestal Capucijnen in Litauen enkele kleinere liturgische boeken toe te zenden. Tot nu toe achter zonder enig resultaat. De zeer kleine briefpakjes die ik aan de adressen van Pater Baptista per aangetekende post heb verzonden, zijn telkens teruggekomen met de bemerking dat de invoer niet was toegestaan.

Daarom zoek ik thans naar andere wegen. Nu heeft men mij verteld dat het mogelijk zou zijn om via Indonesië kleine zendingen Rusland en de door Rusland bezette Oostzeelanden binnen te krijgen.

Hoe het nu komt dat ik in verband daarmee aan U schrijf, is een verhaal op zichzelf en is in elk geval geheel onbekend aan Pater Baptista. Dat ik U schrijf met een in Duitsland geposte brief (toevallig ook door bemiddeling van een Capucijn), geschiedt om redenen die U wel zult begrijpen.

Na deze voorgeschiedenis zal het wel nauwelijks nodig zijn mijn vraag te formuleren. U zoudt mij een ommetelijk genoegen doen, indien U mij zoudt kunnen bevestigen dat er inderdaad een mogelijkheid bestaat om de bedoelde Capucijnen in Litauen aan de door Pater Baptista voor hen bestemde teksten te helpen, en indien U zich bereid zou verklaren om Uw diensten te lenen. Zelfs indien U zich genoodsaakt zoudt zien bezwaren te maken tegen hetgeen wij voor hebben laggs U te bereiken, zou ik met een antwoord zeer gediend zijn.

Ze U daaraan de voorkeur zoudt menen te moeten geven, kunt U mij antwoorden door de voor mij bestemde brief eenvoudig te richten aan: Hechw. Herrr Pater Pius Jagemann O.F.M.Cap, Kapuzinerkloster, Kapuzinerstrasse 27/29, Münster i.W. Pater Pius heb ik op de hoogte gesteld.

Ik hoop erg dat ik van U een positief antwoord ontvangen mag, omdat mij er veel aan gelegen is, de in Litauen achtergebleven Paters van dienst te kunnen zijn. Met de landen achter het IJzeren Gordijn buiten Rusland hebben wij niet zo veel moeilijkheden. Vooral met de bibliotheken van Seminarieën en Studiehuisen in Polen hebben wij regelmatig betrekkingen.

Tot nu toe vergat ik mij nader aan U voor te stellen. Deze brief bereikt U vanwege het Bureau der Vereniging voor Seminarie- en Kloosterbibliothecarissen, een nederlandse vereniging, maar die nauwe betrekkingen onderhoudt met een soortgelijke vereniging in Frankrijk en in West Duitsland en daarmee een internationale Federatie voorbereidt die het welzijn van de bibliotheken van Seminarieën, gelegen in ververwijderde landen (missielanden) mede zal beogen.

Ik hoop spoedig van U te mogen horen.
Inmiddels met vriendelijke groeten,

Drs J. D. Bakker S.S.S.

Bestelcentrale der V.S.K.B.
Kan. Faberstraat 7
N i j m e g e n
Holland